

Getijde voor zondag 13 september 2020

In de morgendienst wordt de doop bediend aan;

Lieke den Boer

Ezra Flikweert



Manuel Sietzema

Fien Verwij's

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten

Ik keek m'n ogen uit, toen ik jaren geleden Barneveld binnenreed en daar een groot kerkgebouw zag staan met op de voorgevel de naam: 'Adullamkerk'. Maar liefst 1400 mensen kunnen er terecht om God en elkaar te ontmoeten. Of, anders gezegd: mogen daar een schuilplaats vinden. Want ook dat is een belangrijke functie van een kerk(gebouw): het biedt kwetsbare en gekwetste mensen een veilig onderkomen, op zondag en doordeweek. Zondaren kunnen daar hun toevlucht zoeken om er het bevrijdende woord van het Evangelie te horen. En er de wonden van hun hart en leven te laten verbinden. Gelukkig dat het kan. Er is ruimte, niet alleen omdat er veel zitplaatsen zijn, maar omdat God genadig is. Deze verrassende naam, 'Adullam', bevat nog meer verwijzingen naar het geheim van de kerk. We komen ze op het spoor als we mét David naar de spelonk van Adullam vluchten en daar goed om ons heen kijken: waarom zijn we hier en met wíe zijn we hier...?! Een bemoedigende boodschap horen we er. Ook voor de kinderen die ouders laten dopen. Het kan en mag allemaal in de 'Adullam-kerk'. Dat geeft moed, zo bij de start van een nieuw seizoen. En het bepaalt ons bij onze roeping en uitdaging: laten we op déze manier kerk zijn in de wereld! In de avonddienst lezen we verder in 1 Samuël 22. Het brengt ons bij een schokkende gebeurtenis: de dood van 85 priesters én hun gezinnen omdat een afgewezen en daarom verongelijkte koning z'n gram haalt. Maar dat is niet het enige wat dit hoofdstuk zo heftig maakt. Hun bloed blijkt namelijk ook aan de handen van David te kleven... Dat vraagt om uitleg en een goed begrip. Want hoe kan iemand die ook dit op zijn geweten heeft toch 'een man naar Gods hart' genoemd worden? En waar moeten wij als het om déze Saul en déze David gaat een boodschap aan hebben?! We bidden dat de Geest ons ook vandaag Levenslessen leert.

ds. Jan van Langevelde

De kerkenraad heeft besloten dat er weer op hele bescheiden wijze gezongen kan worden door allen die de diensten bijwonen. Die ruimte wordt weloverwogen geboden. We zijn er dankbaar voor en willen ook onze stem graag tot eer van God gebruiken.

Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Vleugel / orgel: Sem Bienefelt

Zang: Digne van de Velde en Johan Stouten

Dwarsfluit: Marline Wessels

Viool: Jette de Bruine

Ouderling: Joël Echler

Welkom en mededelingen

Zingende Gezegend 213: 1 en 3

1. Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 134: 2 en 3 NB

2. Die in het huis des HEREN zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Leefregel van God

Psalm 25: 2 OB

2. HEER', ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k blijf U al den dag verwachten.

Doopformulier

Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Here Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is.

Met Hem zijn we dan begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte. Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar zij met Hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.

De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de Schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel.

In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit.

Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

In de Naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Here Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonden vallen –we zijn en blijven immers zwak –dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van deze kinderen en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.

Lied: ‘Zegen voor de kinderen’ (Sela)

God geeft leven, kwetsbaar leven
naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
geven wij je terug aan Hem,
Die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
alle dagen; Hij is trouw.

Gebed
Doopbelofte
Doop

Samenzang: *Zingende Gezegend 237: 1, 3 en 5*

1. Wij komen bij het water saam,
Gij roept ons, Gij noemt onze naam
en legt uw handen op ons hoofd -
uw naam, o God, zij hooggelooft!

3. Geef aan dit kind dat U behoort
uw naam, uw veelbelovend woord,
en zeg: Vrees niet, Ik ben erbij,
wees maar niet bang, jij bent van Mij!

5. Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 22: 1-5
David in de grot van Adullam

¹ Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem.

² Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren.

³ David ging vandaar naar Mizpe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab: Laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal.

⁴ Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was.

⁵ De profeet Gad zei echter tegen David: Blijf niet in de vesting, *maar* ga *daarvandaan* en ga naar het land Juda. Toen ging David weg, en hij kwam in het woud Chereth.

Psalm 31: 16 en 17 OB

16. Gij zult Uw volk een schuilplaats wezen; Gij bergt hen in het licht van 't Godd'lijk aangezicht, daar zij geen leed van trotsen vrezen: een hut, waarin zij 't woelen, den twist der tong niet voelen.	17. Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, Die voor mijn welstand waakt! Zijn oog slaat mij in liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderen naar de Bijbelklas en de Zondagschool

Verkondiging: 'Wie wil daarbij horen...?!' – preken over David, dl.13

Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. *Refrein*

Dankgebed en voorbeden

Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Vrouwen:

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

Mannen:

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Allen:

Geen levensangst, geen
stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Allen:

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Allen:

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Allen:

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Orgel: Leander de Bruine

Zang: Marco Mol en Anne-Marie Remijn

Ouderling van dienst: Menno Bin

Welkom en mededelingen

Weerklank 105: 1, 2 en 3 (staande)

1. Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond:
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren kind'ren denkt.
In zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.

2. Hij zoekt een wereld vol ellende,
die zich van Hem heeft afgewend.
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,
vol liefde op; het wordt Advent.
Hij wil ook ons het licht hergeven,
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.
Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,
toen Hij de hemeltrouwen verliet.

3. U, Heiland, willen wij begroeten
van nu aan tot in eeuwigheid!
Ons hart wil U zo graag ontmoeten, | het zij voortaan U toegewijd.
Roep ons en laat ons naar U horen, | leid ons en geef ons volgzzaamheid.
Dan loven wij, door U verkoren, | uw liefde, onze zaligheid.

Stil gebed, votum en groet (staande)

Psalm 2: 1 en 2 DNB

1. Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
'Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.'

2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
'Jij bent mijn zoon; ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.'
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 22: 6-23

Saul laat de priesters in Nob doden

⁶ Saul hoorde dat *de verblijfplaats van David* en de mannen die bij hem waren, bekend was geworden. Saul zat op een heuvel onder het geboomte in Rama en had zijn speer in zijn hand, terwijl al zijn dienaren bij hem stonden.

⁷ Toen zei Saul tegen zijn dienaren die bij hem stonden: Luister toch, Benjaminiten, zal de zoon van Isaï jullie allen soms ook akkers en wijngaarden geven? Zal hij jullie allen tot bevelhebbers over duizend en bevelhebbers over honderd aanstellen?

⁸ Want jullie spannen allen tegen mij samen, en niemand onthult *voor* mijn oor dat mijn zoon een verbond gesloten heeft met de zoon van Isaï. En er is niemand onder jullie die zich om mij bekommert en het *voor* mijn oor onthult dat mijn zoon mijn dienaar tegen mij heeft doen opstaan als iemand die mij belaagt zoals op deze dag.

⁹ Toen antwoordde Doëg, de Edomiet, die bij de dienaren van Saul stond, en zei: Ik heb de zoon van Isaï in Nob bij Achimelech, de zoon van Ahitub, zien komen.

¹⁰ Die raadpleegde vervolgens de HEERE voor hem en gaf hem proviand. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn.

¹¹ Toen stuurde de koning *boden* eropuit en liet de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, roepen, met het hele huis van zijn vader, de priesters die in Nob waren; en zij kwamen allen bij de koning.

¹² En Saul zei: Luister toch, zoon van Ahitub! En hij zei: Zie, *hier* ben ik, mijn heer.

¹³ Toen zei Saul tegen hem: Waarom hebt u tegen mij samengespannen, u en de zoon van Isaï, door hem brood en een zwaard te geven, en God voor hem te raadplegen, zodat hij kan opstaan als iemand die mij belaagt, zoals op deze dag?

¹⁴ Maar Achimelech antwoordde de koning en zei: Wie van al uw dienaren is zo trouw als David, de schoonzoon van de koning, die u voortdurend gehoorzaam is, en geëerd is in uw huis?

¹⁵ Ben ik vandaag begonnen met God voor hem te raadplegen? Daar is bij mij geen sprake van! Laat de koning geen *beschuldiging* leggen op zijn dienaar *of* op het hele huis van mijn vader, want uw dienaar heeft van al deze dingen, klein of groot, niets geweten.

¹⁶ Maar de koning zei: Achimelech, u moet beslist sterven, u en het hele huis van uw vader!

¹⁷ De koning zei tegen de lijfwachten die bij hem stonden: Treed toe en dood de priesters van de HEERE, omdat ook zij op de hand van David zijn, en omdat zij wisten dat hij op de vlucht was, maar het niet voor mijn oor onthuld hebben. Maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitsteken om de priesters van de HEERE dood te steken.

¹⁸ Toen zei de koning tegen Doëg: Treedt u dan toe en steekt u de priesters dood. Toen trad Doëg, de Edomiet, toe en hïj stak de priesters dood. Hij doodde op die dag vijfentachtig mannen die het linnen priesterhemd droegen, met de scherpte van het zwaard.

¹⁹ Hij sloeg ook *de inwoners van Nob*, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen toe. Zelfs de runderen, de ezels en de schapen *sloeg hij* met de scherpte van het zwaard.

²⁰ Maar een van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjathar en hij vluchtte David achterna.

²¹ Abjathar vertelde David dat Saul de priesters van de HEERE gedood had.

²² Toen zei David tegen Abjathar: Op de dag dat Doëg, de Edomiet, daar was, wist ik dat hij het zeker aan Saul zou vertellen. Ík ben er de oorzaak van dat iedereen uit het huis van uw vader *is omgebracht*.

²³ Blijf bij mij, wees niet bevreesd, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij zult u echter veilig zijn.

Weerklank 203: 2, 3 en 6

2. O Heilige Geest, o heilige God,
verzegel ons uw heilsaanbod
dat Christus in Zijn Woord ons biedt,
toen Hij ons 'Vader' zeggen liet,
o Heilige Geest, o heilige God!

6. O Heilige Geest, o heilige God,
eens is het sterven ook ons lot.
Wijs ons steeds naar de hemelpoort,
dan wordt uw lof door ons verwoord,
o Heilige Geest, o heilige God!

**Verkondiging: 'Zoek de HERE terwijl Hij zich laat vinden' – preken
over David, dl 14**

Opwekking 222: 1, 2, 3 en 4

1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m'en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer,
maak mij vrij!

3. Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

3. O Heilige Geest, o heilige God,
open ons hart voor uw gebod;
ontsteek in ons uw liefdegloed,
die alle weerstand wijken doet,
o Heilige Geest, o heilige God!

2. O Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij
van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe naam.

4. O, Heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 73: 14 OB

14. Wie ver van U de weelde zoekt,
vergaat eerlang en wordt vervloekt.
Gij roeit hen uit, die afhoereren
en U den trotsen nek toekeren.
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
nabij te wezen bij mijn God!
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
den HEER', Wiens werk ik roemen zal.

Geloofsbelijdenis (staande)

Samenzang: Psalm 56: 5 en 6 OB

5. Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot',
Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.
'k Zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven:
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven,
zo word' Zijn lof vergroot.

Zegen

Mededelingen

•Vandaag gaat in beide diensten voor Ds. J. van Langevelde. In de morgendienst zal de Heilige doop worden bediend aan 4 kinderen: Lieke den Boer, Manuel Sietzema, Ezra Flikweert en Fien Verwijs.

- Ouderling van dienst is vanmorgen br. Joël Eichler en vanavond br. Menno Bin.

- De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en kerkelijke kassen. Alle collectes van harte bij u en jou aanbevolen. Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte kerk en kerkelijke kassen). U kunt uw gaven overmaken via de bank of geven in de offerkisten in de kerk.

- Volgende week is het de jaarlijkse Jeugdzondag. In de morgendienst zullen weer vier kinderen gedoopt worden. Finn Willeboordse, Mirthe de Vlieger, Christiaan Otte en Gijs Minnaar. De middagdienst begint om **17.00 uur** en is afgestemd op de oudere jeugd. Een aantal jongeren zal ook meewerken aan de dienst. Alle oudere jeugd (leeftijd Live Steady en JV) is van harte welkom. In beide diensten gaat voor Ds. J. van Langevelde. Uw en jouw gaven worden volgende week zondag gevraagd voor de kerk en de diaconie. De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Stichting Timon.

- **Kerkenraadsvergadering**

Woensdag 16 september is er een brede kerkenraadsvergadering aanvang 19:30 uur.

- **Mededeling voor kinderen van de crèche, Bijbelklas en zondagschool**

Vanaf zondag 6 september gaan de crèche, de Bijbelklas en de zondagschool weer van start tijdens de morgendienst.

De crèche is vanaf 9:50 en de Bijbelklas en zondagschool starten voor de preek. (Dus tijdens de dienst). Er staat iemand van de leiding bij de deur zodat u niet mee hoeft te lopen.

Let u bij het ophalen van uw kind op de gepaste afstand? Graag met 1 ouder uw kind ophalen.

De zondagschool vindt plaats op het kerkplein.

- **Bestelling boekje Goede Moed:** op de tafel in de hal van de kerk, ligt een intakelijst voor een nieuwe uitgave van "Goede Moed". Broeders en zusters van onze gemeente ouder dan 75 jaar ontvangen dit boekje dit jaar via de diaconie.

•**Nieuwe leden:** Tot onze gemeente wenst met belijdenisattestatie over te komen uit de Hersteld Hervormde Gemeente van Sirjansland, zuster Martine Kok (24-12-1982), met haar 3 gedoopte kinderen, Julia (21-02-2008), Thomas (12-01-2011) en Floris (08-01-2014).

Hun adres: Molenstraat 6, 4306 CG Nieuwerkerk, tel: 06-46684651 (wijk 9 Jan Maas).

En vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijemaakt van Brouwershaven wensen over te komen met belijdenisattestatie:

Arjan Klok (21-03-1989) en zijn echtgenote Martine Klok – Stoel (5-03-1989), hun adres: Ingeland 25, 4303 BE Zierikzee (Wijk 3 Jan van de Velde).

We heten jullie van harte welkom in onze gemeente en wensen jullie een goede tijd.

•**Verzoek aan alle gemeenteleden die naar de kerk komen**

Vanwege het hogere aantal kerkgangers verzoeken we u en jou zoveel als mogelijk bijtijds naar de kerk te komen. We willen voorkomen dat te veel mensen op het laatste moment komen. Dat legt te veel druk op de registratie en het aanwijzen van de zitplaatsen.

•**Indeling van de diensten op zondag 13 september en zondag 20 september**

De groepsindeling voor de komende 2 zondagen is als volgt:

Datum	Morgendienst	Avonddienst
Zondag 13 september	Groep 2 (Doopdienst)	Groep 1
Zondag 20 september	Groep 4 (Doopdienst)	Groep 3

•**Indeling van de diensten op zondag 27 september en 4 oktober**

Op zondagmorgen 27 september staat de belijdenisdienst gepland. In deze dienst worden ingedeeld de belijdeniscatechisanten en hun directe familie. De eigen gemeenteleden wordt die zondag verzocht thuis mee te kijken via de livestream van de kerk.

Op zondag 4 oktober willen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Op deze avondmaalszondag worden 3 diensten gehouden. De wijze van vieren en de groepsindeling wordt tijdig met u en jou gecommuniceerd.

Alle bovengenoemde informatie heeft u deze week per mail ontvangen, leden die geen mail hebben ontvangen worden gebeld.

Belangrijke aandachtspunten

- Houdt voldoende afstand, zowel op straat, kerkplein en in de kerk, ook na de diensten.
- Was uw handen met regelmaat.
- Geen jassen aan de kapstok, deze graag meenemen in de kerkzaal
- Bent u verkouden of ziek, blijft u dan thuis.
- Volg de instructies van de diakenen, ouderling en koster op, op deze manier houden we ons allen aan het protocol.
- De diensten worden ook de komende maanden op de gebruikelijke wijze in beeld gebracht zodat de gemeenteleden deze thuis via videostreaming kunnen volgen. Kerkgangers worden alleen op de rug gefilmd. Indien u helemaal niet in beeld wilt, dan geeft u dat vooraf duidelijk aan. U wordt dan ingedeeld op een plaats achter de camera's.
- Volg de aangegeven route in de hal en in de kerkzaal.
- Zingen in de kerk is alleen toegestaan op aangeven van de predikant (behalve de muzikanten die de dienst begeleiden)
- Onderling ruilen voor bezoek van een eredienst is niet toegestaan; administratief moeten we de lijsten bijhouden en zo controle houden.
- Verruiming is toegestaan, bij nieuwe regels van de overheid en het RIVM zullen wij deze direct opvolgen.
- De beschikbare zitplaatsen op de stoelen en de banken zijn ingericht op 1,5 meter afstand. Uw naam wordt geregistreerd in het gebruikersplan dat gereed ligt in de hal van de kerk. U wordt begeleid naar uw zitplaats. Het is niet toegestaan andere plaatsen in te nemen in de kerkzaal.

•Zingen in de kerk

Binnen de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan weer te zingen in de kerk indien er rekening wordt gehouden met de geldende maatregelen. In de diensten van zondag 13 en 20 september willen we graag de

doopouders toezingen en op 27 september de belijdeniscatechisanten. Het voornemen is dit te beperken tot 1 of 2 liederen waarbij er sprake is van ingetogen zingen.

•**Samenwerking kerkdiensten CGK-Haamstede en CGK-Zierikzee**

De broeders en zusters van de GKV Brouwershaven houden sinds afgelopen zondag weer eigen diensten. Onze diensten vinden nog steeds plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de CGK Haamstede en de CGK Zierikzee.

•**Start catechisatie seizoen 2020 – 2021**

Beste jongeren, we zien ernaar uit jullie weer te ontmoeten! Vanwege het coronavirus moesten we vorig seizoen helaas vroegtijdig stoppen met de catechisaties, maar gelukkig kunnen we het nu weer opstarten. We bidden dat God ook dit nieuwe catechisatie seizoen zal zegenen.

De gevolgen van het coronavirus werken nog door in de voorbereiding van de kerkelijke activiteiten. Daarom starten ook de catechisaties een paar weken later dan gewoonlijk. Let daarbij ook op de uitnodigingsbrief die jullie ieder persoonlijk van je catecheet zullen ontvangen.

Wanneer starten we?

Dinsdagmiddag 6 oktober om 17.00 uur de jongeren van 10 jaar en 11 jaar: Hanneke Kooman en Mart Koopman ontvangen de 10 en 11-jarigen in de bovenzaal van de kerk. Op eenvoudige en creatieve wijze vergroten ze de Bijbelkennis en vertellen wat er gebeurt in de kerkdienst voor deze doelgroep. Dinsdagavond 6 oktober start om 19.30 uur in de grote zaal van de kerk.

Door de Coronaregels starten de jongeren van 12 t/m 17 jaar niet meer gezamenlijk, maar gaan ze gelijk in kleinere groepen op leeftijd (zie hierna) uiteen. Ook de themagerichte gezamenlijke start laten we dit seizoen los.

> Leeftijd 12 en 13 jaar in de kleine zaal van de kerk; Leander de Bruine hanteert de leer methode Follow up.

> Leeftijd 14 en 15 jaar in de bovenzaal van de kerk; Digne van de Velde en Peter Legemate hanteren de leer methode Follow up.

>Leeftijd 16 en 17 jaar in de grote zaal van de kerk; Dominee J. van Langevelde borduurt voort op de centrale thema's om samen te spreken over wat een leven met God vanuit dit thema voor hen inhoudt.

Donderdagavond 8 oktober in de bovenzaal van de kerk/leeftijd 18 jaar en ouder en belijdeniscatechese; Dominee J. van Langevelde start om 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk voor de jongeren van 18 jaar en ouder en voor oudere jongeren die dinsdag niet kunnen.

Vanaf 20.30 uur is er in de kerk en/of bij jongeren thuis belijdeniscatechisatie (dit laatste in overleg met de groepen).

Belijdeniscatechese

Jongeren die overwegen om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen nodig ik van harte uit om dat aan mij te door te geven (predikant@cgkzierikzee.nl; 0627002847). Laat het ook gerust horen als je nog aarzelt of eerst meer informatie over de opzet en de planning van de belijdeniscatechese wil hebben. Ik hoor graag van je! Ds. Jan van Langevelde.

Leeftijd variabel op vrijdagavond 9 oktober (graag je aanmelden via martkoopman@planet.nl). Mart Koopman hanteert o.a. thema's en vrije lesstof afgestemd (ook het tijdstip) op en met de deelnemers. Heb je vragen? Neem svp contact op met en via martkoopman@planet.nl

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728/06-10171440

scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

In onze gebeden denken we vandaag ook aan:

CGK Zierikzee

- Geerth de Vries-de Nooijer; zij is dankbaar dat de uitslag van de CT-scan liet zien dat de chemokuur aanslaat
- Leanne Holwerda; ze moet a.s. woensdag 16 september in het ziekenhuis in Antwerpen vanwege teruggekeerde klachten weer een buikoperatie ondergaan

- Co Overduin; hij is in afwachting van een bericht van het ErasmusMC wanneer de ingreep en de behandeling vanwege de geconstateerde schildklierkanker kan plaatsvinden
- Rien de Bruijne; hij moet a.s. dinsdag 15 september in het ziekenhuis in Gent een ingrijpende open-hart operatie ondergaan
- Kees en Bep Hanse-van Dijke; we bidden voor hen samen, ook omdat de gezondheid van Kees toch steeds wat minder wordt
- de geloofsoopvoeding van de kinderen van de gemeente
- de kerkelijke activiteiten die (in aangepaste vorm) weer opgepakt worden
- het drama dat zich afgelopen week voor zo'n 13.000 migranten voltrok vanwege de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgeven aan ds. J. van Langevelde (email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
 Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee. Tel. 0111-407728 en 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl
 Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl



