

Getijde voor zondag 5 april 2020



Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano/orgel: Clemens Pronk
Zang: Digne v.d. Velde en Johan Stouten
Fluit: Lydia Flikweert-v.d. Hoek
Ouderling: Dick Quant

Avonddienst 18.00 uur

Dit is een aangepaste dienst
die geleid wordt door
ds. J. van Langevelde

Welkom en mededelingen **Stil gebed, votum en groet** ***Opwekking 350***

1 Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.

Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

3 Vader, in dit uur der waarheid,
keren w'ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

2 Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

4 Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.

Leefregel van God

Psalm 119 NB

3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

61 Zie hoe mijn vijand mij naar 't leven staat,
hoe vorsten mij vervolgen zonder reden.
Mijn vreugd is dat uw woord mij niet verlaat,
mijn hart vindt daarin overvloed van vrede.
Ik die de leugen en het onrecht haat,
heb steeds de liefde voor uw wet beleden.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Mattheüs 26: 57 – 75

Psalm 143 NB

2 Ik nader U, het hoofd gebogen.
Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen,
ga met uw knecht niet in 't gericht,
doe hem niet weg van voor uw ogen;
wie is rechtvaardig in uw licht?

4 Verward, o HEER, zijn mijn gedachten.
Ik ben aan 't einde van mijn krachten
en alle moed ontzonk mijn hart.
Als Gij niet luistert naar mijn klachten,
dan is het duister dicht en zwart.

Verkondiging: 'Zijn Naam belijden'

Zingende Gezegend 223

1 De tijding aller tijden:
de Heer is zeer nabij!
Tot wie zijn naam belijden
zegt Hij: Komt achter Mij!
Wilt Gij achter Hem gaan?
Verloochen dan uw leven,
neem op uw kruis - nog even,
dan breekt het paasfeest aan!

2 Want alwie wil bewaren
zijn leven en zijn lot,
op eigen kracht wil varen,
zijn koers niet richt op God,
die raakt zijn leven kwijt -
slechts wie het wil verliezen
door voor het kruis te kiezen,
die vindt het voor altijd.

Dankgebed en voorbeden

Zegen

In de uitzending van 18.00 uur zullen gedeelten uit Mattheüs 24 worden gelezen.

Ook is er ruimte voor gebed, liederen en de geloofsbelijdenis.

Mede vanwege rechten moet er goed op gelet worden welke liederen uit gezonden kunnen worden.

De precieze invulling van de orde van dienst kan daarom pas zondagavond getoond worden.

Bij de diensten

'Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle'. Deze bekende woorden lezen we in een van de brieven van Paulus. De Bijbel in de Gewone Taal geeft de bedoeling ervan prachtig weer: 'als je vindt dat je een sterk geloof hebt, moet je oppassen dat je geen verkeerde dingen doet' (1Cor.10,12). De apostel schrijft dit aan christenen in Corinthe. Velen van hen hadden het goed met zichzelf getroffen. Ze vonden dat ze geestelijk een hoog niveau haalden. Maar Paulus waarschuwt hen voor een te hoge vrome eigendunk. En hij verwijst daarbij naar de Israëlieten in de woestijn. Hij zou ook Petrus als voorbeeld hebben kunnen gebruiken. Of mij...

Ook deze morgendienst maken we weer dankbaar gebruik van de mogelijkheid van video-streaming en de kerkradio. In de afgelopen weken hebben we ons er achter de schermen voor ingezet om (de uitzending van) de dienst zo goed mogelijk op orde te krijgen. Dank voor veel bemoedigende reacties en bruikbare suggesties. In deze dienst wordt de zang verzorgd door Digne en Johan. Lydia speelt op de dwarsfluit en Clemens zit achter de piano en het orgel. Zo vullen we de dienst helemaal 'live' in. Op deze manier houden we rekening met de spelregels van de overheid (ook ten aanzien van uitzendrechten).

Vanavond is er voor de eerste keer sinds de beperkingen vanwege het coronavirus ook een avonduitzending. Deze begint om 18.00

uur. Meekijken en luisteren kan gewoon via de website en de kerkradio. Ik hoop met u en jou na te denken over de zgn. 'tekenen der tijden'. De indringende 'boodschap' die de Covid-19-crisis aan de mensheid vertelt, wordt op allerlei manieren ingevuld. Ook 'op christelijk erf' is er een ongebreidelde behoefte om dit te doen. Soms met een profetische drive en concreetheid waar zelfs de Bijbelse profeten jaloers op zouden zijn. Daarom leek het mij van belang om samen de woorden van Jezus in Mattheüs 24 te lezen en te overdenken. De les die Hij ons daarin geeft is in ieder geval, dat we 'waakzaam' moeten zijn.

Dat de samenlevingen wereldwijd uitgerekend in de lijdenstijd zo zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van het virus, bepaalt ons des te indringender bij de heilzame boodschap die in het lijden en sterven van Christus naar ons toekomt. Vandaag én alle avonden in deze Stille Week proberen we deze te beluisteren en 'te vertalen'. Dat doen we schuld bewust én opgewekt. We leven immers richting Goede Vrijdag én Pasen.

ds. Jan van Langevelde

Mededelingen

In de diensten van vandaag gaat voor ds. J. van Langevelde.

Omzetten kerkteléfono

Helaas loopt de omzetting van de kerkteléfono systemen zoals aangekondigd via KPN niet zoals gewenst en voorbereid. Op het Getijde van vorige week hebben wij u hierover geïnformeerd. Door meerdere storingen in de systemen van KPN is het proces slechts ten dele uitgevoerd. Dit heeft als resultaat tot nu toe dat een aantal aansluitingen zijn omgezet, een aantal aansluitingen in het proces “vast” zitten en een aantal aansluitingen nog in de oude omgeving staan. Er bestaat een kans dat een aantal van onze leden daarom geen dienst kunnen beluisteren. Helaas kunnen wij hier als kerk niets aan doen, alleen het proces de komende dagen bewaken. Het betreft hier onvoorziene omstandigheden waarvoor KPN haar excuses heeft aangeboden. Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen met Kees Bin 06-51286395.

Kerkteléfono of het niet kunnen volgen van de erediensten

Heeft u vragen over kerkteléfono, of wenst u een kerkteléfonoaansluiting, dan kunt u contact opnemen met Leo Kooman, telefoon 0111-412308.

Diaconale coronahulp CGK Zierikzee

We leven momenteel in bijzondere en onzekere tijden vanwege het coronavirus.

Ook op onze gemeente heeft het een grote weerslag. Niet alleen op het functioneren, maar ook in ons persoonlijk leven. Juist in deze tijd hebben we de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Daarom heeft de diaconie besloten om een vorm van ‘coronahulp’ te organiseren. Allereerst binnen de gemeente, maar ook daarbuiten mogen wij als kerk van Christus onze medemens steunen.

Ouderen, alleenstaanden en zieken zijn de kwetsbare groepen die nu extra hard worden getroffen. Geen boodschappen durven/kunnen doen of eenzaamheid kunnen gevolgen zijn van deze virusuitbraak.

Daarom willen wij u en jou graag op de hoogte brengen over dit

initiatief en oproepen om voor hulp in de breedste zin van het woord aan te kloppen bij de diaconie. Dit kan bij onderstaande diakenen of via de mail van de diaconie. Zij staan graag voor u klaar!

Uit liefde tot Christus en tot heil van de naaste.

Leo Kooman: 06-10808651

Arno van der Schelde: 06-26226939

diaconie@cgkzierikzee.nl

Stille Week

In verband met de coronacrisis zullen de avondgebeden die dagelijks plaatsvinden in de Stille Week (6 /m 11 april) niet publiek toegankelijk zijn, anders dan voor hen die een taak vervullen rondom de vespers.

Deze starten om **19.30 uur** en eindigen om **20.00 uur** en zijn te volgen via de videostreaming op de website. De Goede Vrijdag internetkerkdienst begint om **19:00 uur**.

Het Venster

Heeft u een bericht, een bemoediging of een mededeling voor in Het Venster, dan kunt u dat aanleveren tot zondagavond 5 april via hetvenster@cgkzierikzee.nl

Meekijken met de diensten is nog gemakkelijker geworden. Iedereen, lid of geen lid, krijgt via het aanklikken van 'kerkdiensten' op de startpagina van de website van de kerk toegang tot de beelden. Dus: ga naar www.cgkzierikzee.nl en klik in het menu op 'kerkdiensten' of via de directe link www.cgkzierikzee.nl/kerkdienst.php.

Maaltijden

'Zierik.Mee' is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die in opdracht van zorginstelling Cederhof uit Kapelle Zuid-Beveland dagelijks ook warme maaltijden in Zierikzee verzorgt. Als er ouderen zijn die vanwege de coronacrisis tijdelijk van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan kunnen ze dit doorgeven aan de diaconie.

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440

scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

Vandaag willen we in onze gebeden ook denken aan

- de ingrijpende gevolgen die de crisis vanwege Covid-19 wereldwijd heeft
- de mensen die werkzaam zijn in de zgn. vitale beroepen
- de kwetsbare mensen die extra te lijden hebben vanwege de overheidsmaatregelen
- de Stille Week, waarin we dagelijks ook dmv. de vespers stilgezet worden bij de diepe betekenis van het lijden en sterven van Christus
- de (voorbereiding van de) diensten op Goede Vrijdag en Pasen, nu deze in aangepaste vorm gehouden moeten worden

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgegeven aan ds. J. van Langevelde

(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.

Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl



