

Getijde voor zondag 8 maart 2020



Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde
Organist: Clemens Pronk
Ouderling: Jan Maas

Welkom en mededelingen

Psalm 92: 1, 7 en 8 NB

Stil gebed, votum en groet

Weerklank 36: 1 en 3

Leefregel van God

Psalm 51: 3 en 5 DNB

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Psalm 81: 12 OB

Schriftlezing: Mattheüs 21: 12 – 22

Collecten: kerk en kerkelijke kassen

Weerklank 478: 5 en 6

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)

Verkondiging: **'Geloof maakt sterk'**

Psalm 147: 1 en 6 OB

Dankgebed en voorbeden

Weerklank 100: 1, 4, 5 en 8

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde
Organist: Aart-Jan Bil
Ouderling: Nico Cats

Welkom en mededelingen

Opwekking 123

Stil gebed, votum en groet

Psalm 42: 1 en 7 OB

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 31
en Mattheüs 28: 16 – 20

Catechismus: zondag 1

Collecten: kerk en kerkelijke kassen

Opwekking 624

Verkondiging: **'Hou mij vast...'**

Weerklank 360: 1, 2, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Psalm 103: 7 en 9 OB

Geloofsbelijdenis (staande)

Psalm 73: 7 DNB

Zegen

Tekst zondag 1 HC

Vraag 1

Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

Antwoord

Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Here Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef.

Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil.

Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid.

Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.

Bij de diensten

Op deze tweede lijdenszondag volgen we Jezus op de voet tijdens de laatste dagen van Zijn leven voordat Hij gekruisigd werd. Dit 'volgen' begint wel spannend te worden. Jezus blijkt minder enthousiast dan de mensen die Hem zo uitbundig binnenhaalden in Jeruzalem. Eerst moesten de handelaren op het tempelplein het ontgelden en een dag later vervloekt de Heiland een vijgenboom. In beide gebeurtenissen zien we een symbolische handeling, meer nog: een profetisch teken. Jezus kondigt het oordeel aan. Over Jeruzalem, over Israël, over alles wat als het om het dienen van God gaat valt in de categorie 'wel veel bladeren, maar geen vrucht'. Dat vraagt ook twee weken voor de Avondmaalsviering om zelfonderzoek. In de avonddienst gaan we verder met de geloofsleer. Na de preken over wie God is en hoe we Hem daarom in Zijn waarde moeten laten, gaan we nu serieus in op de vele vragen die mensen hebben. Sterker nog: de twijfel waar ze behoorlijk last van kunnen hebben. Ook mensen die 'vast' geloven. Ook hier reikt het leerboek van de kerk ons een passend antwoord aan. Zondag 1 legt uit wat ons echt houvast geeft. In ons leven én als wij sterven. Een onmisbare boodschap dus!

ds. Jan van Langevelde

Liederen morgendienst

Psalm 92 NB

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig | dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: | zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen | uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt | houdt ons uw hand geborgen.

7 Zoals de cederbomen | hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron | de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, | zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. | Hun lot zal in zijn hand zijn.

8 Zij zullen vruchten dragen | voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, | tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: | God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, | zijn recht is hoog verheven.

Weerklank 36

1 Hoger dan men ooit bergen zag
rijst Sion op de jongste dag;
hoor wat er gaat gebeuren!
Het huis des Heren, hemelhoog,
verheft zich dan voor ieders oog,
wijd open gaan de deuren.
Dan hoort men wereldwijd een stem:
Kom, ga nu naar Jeruzalem,
beklim de berg des Heren.
God zelf wijst ons de wegen aan;
de paden die wij moeten gaan
zal Hij ons allen leren.

3 Vervuld is dan de oude droom,
als ieder onder eigen boom
in vrede zal verkeren.
De vijgeboom zal bloeien gaan,
de wijnstok weer vol vruchten staan –
zo spreekt de Heer der heren.
De volkeren, zij dwalen voort:
hun god, die naar hun stem niet hoort,
bevrijdt en redt hen nimmer.
Laat ons dan wandelen met God,
een lamp, een licht is zijn gebod
voor altoos en voor immer.

Psalm 51 DNB

3 Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit.
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven.
Ik kan alleen standvastig met U leven
als U de ogen voor mijn zonden sluit.

Geef mij de blijdschap die ik heb gekend,
kracht door uw Geest om U opnieuw te eren.
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent.
Zij zullen luisteren en zich bekeren.

5 Door offers worden schulden niet voldaan.
In dode dieren scheidt U geen behagen.
U neemt ons hart, gebroken en verslagen,
genadig als een offergave aan.
Bouw Sion op in al haar oude pracht.
Dan wordt het offer, rein en ongeschonden,
weer naar de eisen van uw wet gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden.

Psalm 81 OB

12 "Opent uwen mond, | Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouwverbond; | Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, | Mild en overvloedig."

Weerklank 478

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, | Gij opgang uit de hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht, | dat zij U dienen moge, –
Gij herder die 't verloor'ne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt: | God is om ons bewogen.

6 Zing dan de Heer, stem allen in | met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin, | hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht. | In Christus is ons leven!

Psalm 147 OB

1 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De Heer' wil ons in gunst aanschouwen, Hij wil Jeruzalem herbouwen,
Vergaren en in vree doen leven, Hen, die uit Isrel zijn verdreve.

6 De Heer' betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die needrig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den Heer' der heren; Wil Uwen God, o Sion, eren!

Weerklank 100

1 Er wacht Gods volk een nieuw bestaan; het oude is voorbijgegaan.
Straks in het nieuw Jeruzalem woont God bij hen en zij bij Hem.

4 Hun frisse kracht, die nimmer taant,
brengt vruchten voort van maand tot maand,
hun blad, dat nooit verdort, verkwijnt, is voor de volken medicijn.

5 Ook geldt er geen vervloeking meer, want op de aarde staat dan weer
de troon van God en van het Lam, dat vloek en zonde op zich nam.

8 Geen lamp, geen zon behoeft men meer:
hun licht, hun glans is God, hun Heer.
Zij heersen na hun smaad, hun strijd als koningen in eeuwigheid.

Liederen avonddienst

Opwekking 123

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. *Refrein*

Psalm 42 OB

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

7 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen veranderen in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven.
Ik zal God, mijn God, nog loven.

Opwekking 624

1 De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften
is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongeloof;
hernieuw het vuur in mij.

2 Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.

Refrein

Refrein:
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

3 Ik hunker naar uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U,
hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

Refrein

Weerklank 360

1 Geloof is, dat men God vertrouwt
en vast op zijn beloften bouwt
Geloof is, dat men 't aangezicht
alleen op Christus houdt gericht.

4 Geloofd zij God, die eeuwig leeft,
en ons 't geloof gegeven heeft
in Jezus, zijn geliefde Zoon,
de ware weg en levensbron.

2 Geloof in Jezus vindt gewis
al wat voor redding nodig is.
Geloof neemt alles uit zijn hand
en scheidt een ware liefdebond.

5 Kom ons geloof te hulp, o Heer
bewaars het tot de ommekeer
waarin geloof aanschouwen wordt
en wij U loven, onverkort.

Psalm 103 OB

7 Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Israels Heer' op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

9 Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen:
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Psalm 73 DNB

7 Wie heb ik in het hier en nu
en in de hemel buiten U?
Geen ander kan mij vreugde geven;
U bent de liefde van mijn leven.
Al zou mijn lichaam ook vergaan,
U bent de rots van mijn bestaan.
U biedt mij troost en veiligheid;
U bent mijn God, nu en altijd.

Mededelingen

- In de diensten van vandaag gaat ds. J. van Langevelde voor. De collectes zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.
- Ouderling van dienst is vanmorgen br. Jan Maas en vanavond br. Nico Cats.
- Aanstaande woensdag 11 maart is het biddag voor gewas, arbeid en visserij. In de diensten op biddag gaat in beide diensten voor ds. J. van Langevelde. De aanvangstijden zijn 10:00 uur en 19:00 uur. Uw en jouw gaven worden op biddag gevraagd voor de kerk en de diaconie.
- Volgende week zondag gaat in beide diensten voor ds. J. van Langevelde. In de morgendienst wordt de Heilige doop bediend aan Finn (zoon van Ruben en Alissa Willeboordse-Bouwman) en Ezra (zoon van Jan en Evelien Flikweert-Pannekoek).
- Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding zijn van het Heilig Avondmaal, dat wij als gemeente D.V. zondag 22 maart met elkaar willen vieren. Indien gasten zich met onze gemeente verbonden weten en willen deelnemen, zijn zij van harte welkom. Voor hen die geen hele dienst kunnen bijwonen is er om **16:00 uur** een korte Avondmaalsviering in de kerk.
- De collectes zijn volgende week zondag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.
- **Koffiedrinken**
Na de dienst is het weer koffiedrinken in de grote zaal van de kerk. Iedereen van harte welkom elkaar te ontmoeten.
- **Catechisaties**
Let op! Deze week beginnen de catechisaties weer!!
- **Crea-ochtend**
Op DV. vrijdag **13 maart** is het weer crea, let op, dus **niet de 20e** zoals u gewend bent. We gaan een voorjaarsstukje maken op de boomschijf, neemt u die mee als u dat nog niet deed? We beginnen om 9.15 uur met Bijbellesen en gebed en vanaf half tien is er koffie en thee. Hartelijk welkom en breng gerust iemand mee.
- **Jaarboek CGK**
Op de tafel in de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor de bestelling van een Jaarboek 2020 van de CGK.

- **Uitnodiging gezamenlijke maaltijd wijk 8**

Beste broeders, zusters, jongens en meisjes. Hierbij willen wij u / jullie allemaal hartelijk uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd op zaterdag 14 maart.

Inloop vanaf 17.00 uur op het kerkplein van de CGK Zevengetijstraat, Zierikzee.

We hopen de avond rond 19.30 uur af te sluiten.

Aanmelden per telefoon, email of per post tot uiterlijk 1 maart 2020, tel. 0111-415204, e-mail: krijnie1@hotmail.com.

- **Ouderenmiddag**

U bent van harte uitgenodigd voor de ouderenmiddag op D.V. woensdag 25 maart 2020. Thema is geborgen en gedragen, schuilen als een musje en bewaard blijven om te vallen. Welkom!

We beginnen de middag om 15 uur en sluiten de middag af met een maaltijd. Opgeven kan bij: Sander Flikweert: s.flikweert5@kpnplanet.nl of 0111-642061 Jannie van Dijke: ajvandiike@zeelandnet.nl of 0111-642331 Mocht u vervoer nodig hebben, laat u dat dan weten?

- **Gemeentedag 2020**

We hopen op 2^e pinksterdag, maandag 1 juni, weer een gemeente-dag te houden! Een mooie dag om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier.

Dit betekent dat we gaan beginnen met de voorbereiding. Wat er op het programma komt zal tijdig worden gecommuniceerd maar vooraf willen we graag weten of er mensen zijn die ons willen ondersteunen bij de organisatie.

Heb je wat tijd en energie om in te zetten, laat het ons dan weten en geef je op. Het kan gaan om voorbereiding en organisatie maar ook om hulp op de dag zelf. Het gaat er om te weten of we op een aantal vrijwilligers kunnen rekenen.

Zet in elk geval de datum alvast in de agenda en houd hem vrij.

Wil je meedoen, meld je dan aan bij:

Jan Verwijs	06-53936484	verwysrmim@zeelandnet.nl
Koos van der Male	06-57656436	jvdmale@zeelandnet.nl

- **Stille Week**

In de week van maandag 6 april t/m zaterdag 11 april is het weer de 'Stille Week'. Tijdens deze week willen we tijdens het avondgebed stil worden bij het offer van Jezus Christus, onze Koning en Heiland. We denken aan het bittere lijden en sterven van Hem, die van God verlaten werd, zodat wij nooit meer van God verlaten zouden worden.

U bent dagelijks om 19.30 uur welkom in een korte dienst, waarin we met elkaar zingen, overdenken en bidden. Daarnaast zoeken we broeders en zusters die bereid zijn om aan deze diensten mee te werken, bijvoorbeeld door het aansteken van de Paaskaars, het verzorgen van de Schriftlezing en meditatie. De intekenlijsten hiervoor vindt u op het prikbord in de ontvangsthal van de kerk.

Uiteraard bevelen we deze Stille Week ook als voorbereiding op het Paasfeest van harte bij u aan!

Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.00 uur, deze wordt geleid door ds. Jan van Langevelde.

Voor vragen of meer informatie neem gerust contact met op met:

Joost en Josephine Schroevers

e-mail: joostschroevers@outlook.com tel: 06-14685446

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440

scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

In onze gebeden denken we vandaag ook aan

- zr. M. Quant-van Burg, die goed herstelt van de breuk in haar bovenarm en daarom weer naar thuis mocht na verpleegd te zijn in het Buurtzorgpension
- zr. M. den Boer-Traas, die in de Cornelia verpleegd wordt omdat haar heup door een val pijnlijk gekneusd is
- de impact die het Corona-virus heeft op het wereldgebeuren
- de Biddag voor gewas, arbeid en visserij

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgegeven aan ds. J. van Langevelde
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.

Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl



