

Getijde voor zondag 19 januari 2020



Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Organist: Sem Bienefelt

Ouderling: Nico Cats

Welkom en mededelingen

Liedboek 231: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Psalm 65: 1 OB

Leefregel van God

Opwekking 689

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Opwekking 192

Schriftlezing: 1 Timotheüs 2: 1-7

Collecten: Kerk en Diaconie

Psalm 72: 1 en 2 OB

Kinderen naar de Bijbelklas (3 t/m 6 jr.)

Verkondiging: **'Voorbede verandert de wereld'**

Psalm 61: 4 en 5 NB

Dankgebed en voorbeden

Liedboek 481: 1

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Organist: Clemens Pronk

Ouderling: Jan van de Velde

Welkom en mededelingen

Awesome God (gezongen door de JV, 1 x samen met gemeente)

Stil gebed, votum en groet

Opwekking 123

Gebed om de Heilige Geest

1^e Schriftlezing: Lucas 17: 20-24

Psalm 98: 1 en 4 NB

2^e Schriftlezing:

1 Thessalonicenzen 4: 13-18

Collecten: Kerk en Diaconie

Opwekking 832 (gezongen door de JV, deel samen met gemeente)

Verkondiging: **'Jezus komt terug!'**

Opwekking 770

Dankgebed en voorbeden

Opwekking 790 (gezongen door de JV, deel samen met gemeente)

Geloofsbelijdenis (staande)

Opwekking 71

Zegen

**Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
Theologische Universiteit**

Bij de diensten

Vandaag begint de Week van Gebed. De traditie om dit ook sámen over kerkmuren heen te doen is al meer dan een eeuw oud. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. In de morgendienst lezen we gebedsaanwijzingen die Paulus aan Timotheüs geeft. Voor de apostel hoort voorbede bij de geloofsopbouw van de gemeente. We gaan samen na welke gebedspunten hij daarbij noteert en waarom.

De avonddienst is een jeugddienst. Dat is zo op het eerste oog ook aan de liturgie te zien ;-). Ze zijn door henzelf uitgekozen. Op verzoek van LiveSteady preek ik over de wederkomst van Jezus. Vragen die ze in dat verband stelden zijn: wat zal er gebeuren met mijn niet-christelijke vrienden bij de wederkomst van Jezus? Veel dingen die in de wereld gebeuren lijken met de eindtijd te maken te hebben. Is dat ook echt zo? Eigenlijk zie ik niet uit naar de wederkomst want het lijkt me eng... Wat gaat Jezus precies doen als Hij terugkomt? Waarom is de Bijbel niet zo duidelijk wanneer Hij precies terugkomt? Dat zijn niet alleen vragen waar jongeren mee rondlopen. Ook ouderen herkennen ze maar al te goed. Ook daarom is het dus een dienst voor jong én oud! Fijne zondag!

ds. Jan van Langevelde

Morgendienst

Liedboek 231

- | | |
|---|--|
| <p>1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!</p> | <p>2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.</p> |
|---|--|

Psalm 65 OB

1. De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.

Daar zal men U, o God, betalen
geloften, dag bij dag.

Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
o Hoorder der gebeden,
dies zullen allerlei geslachten
oetmoedig tot U treên.

Opwekking 689

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.

Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.

Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid: }
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. } 2 x
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk }
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. }

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opwekking 192

Ik kom in uw heiligdom binnen, | 't voorhangsel ga ik voorbij.
'k Breng U mijn offer, een zoete geur, | vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt | een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer. | 't Reukwerk van mijn lofgezing
stijgt op in uw woning. | Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik | ook mijn handen op tot U,
't loflied komt diep uit mijn hart. | Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal | voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht | komen U toe, God van 't heelal.

Psalms 72 OB

1. Geef, HEER' den Koning Uwe rechten,
en Uw gerechtigheid
aan 's Konings Zoon, om Uwe knechten
te richten met beleid.

Dan zal Hij al Uw volk beheren
rechtvaardig, wijs en zacht,
en Uw ellendigen regeren,
hun recht doen op hun klacht.

2. De bergen zullen vrede dragen,
de heuvels heilig recht.

Hij zal hun vrolijk op doen dagen
het heil, hun toegezegd.

't Ellendig volk wordt dan uit lijden
door Zijnen arm gerukt.

Hij zal nooddriftigen bevrijden,
verbrijz'len, wie verdrukt.

Psalm 61 NB

4. O Heer, geef den koning vrede,
deel hem mede
overvloed van levenstijd.
Dat hij trone ons ten goede,
dat hem hoede
trouw en goedertierenheid!

5. Dan zal ik uw naam vereren,
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

Liedboek 481

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Avonddienst

Awesome God

(3 x gezongen door de JV, 1 x samen met de gemeente)

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

(Vertaling:

Onze God is een ontzagwekkende God
Hij regeert vanuit de hemel hierboven
Met wijsheid en kracht en liefde
Onze God is een ontzagwekkende God)

Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer, | mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U. | Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
dezelfde
die Gij steeds waart, | dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Psalm 98 NB

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Opwekking 832

JV

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

JV

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

JV

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

JV + gemeente

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

JV + gemeente

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

JV

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

JV + gemeente

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar! | Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar! | Jezus, Overwinnaar!
Jezus, Overwinnaar!

Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

Opwekking 790

JV

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor, naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

JV

Refrein: Heer, ik vertrouw op U alleen. | Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij; | genade leidt mij naar huis.

JV: Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar. *Refrein*

JV + gemeente

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen.	}
Heer, ik vertrouw op U alleen.	}
Want uw trouw en goedheid volgen mij;	} 2 x
genade leidt mij naar huis.	}

JV

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

Opwekking 71

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan: *Refrein*

Straks wanneer de grote dag begint, | en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, | komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid, | zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. | Hij is de Heer van ons leven.

Mededelingen

- Vandaag gaat in beide diensten voor Ds. J. van Langevelde. De collecten zijn deze zondag bestemd voor de kerk en de diaconie. Na de diensten is er een deurcollecte bestemd voor de Theologische Universiteit van onze kerken. Vanavond is er een gezamenlijke dienst met de CGK van Haamstede.
- Ouderling van dienst is vanmorgen br. Nico Cats en vanavond br. Jan van der Velde (Zierikzee).
- Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan Ds. J. van Langevelde. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.

Koffiedrinken

Volgende week zondag is het weer koffiedrinken in de grote zaal van de kerk.

•Zondagsschool!!

Vanavond is het weer zondagschool. De kinderen worden verwacht op het Kerkplein en niet meer in de grote zaal van de kerk.

•Live Steady

Vanavond na de avonddienst is het weer Live Steady. Het thema is "Gods leiding in je leven". Van harte welkom op het kerkplein.

•JV 15+

Vanavond na de jeugddienst willen we met elkaar de preek bespreken. Allemaal van harte welkom, kom zoals je bent!

•Mannenvereniging

Morgenavond 20 januari hoopt de mannenvereniging weer te vergaderen. We hopen dan met elkaar te spreken over het onderwerp "Bestaat de hel?", naar een inleiding van br. J.C. Overduin. We beginnen om 19:45 uur in de consistorie. Naast de leden zijn ook gasten weer van harte welkom!

•Vrouwenvereniging

Donderdag 23 januari, aanvang: **20.00**. Maartje de Bruijne heeft deze avond een inleiding met als thema: "Het gebed" Allen hartelijk welkom!

•Oproep Alpha-Team!!

In verband met de vele deelnemers is het Alpha-team met spoed op zoek naar mensen die b.v. om de week na de maaltijd van 19.15 tot uiterlijk 20.00 uur willen helpen bij ondersteunende werkzaamheden. Verder is de groep met bidders erg klein, mede ook omdat meer teamleden nodig zijn voor de gesprekken.

Het gebedsteam zou graag met meer mensen willen bidden tijdens de cursusavonden.

Informatie en opgave bij Caroline Vroemen 06-22978532 of via alphazierikzee@kpnmail.nl

•Schoolkeuze- en adviesgesprekken voor de jongeren

Voor leerlingen van groep 8 en hun ouders volgen spannende maanden. Open dagen, scholen bezoeken, schoolkeuze- en adviesgesprekken, allemaal bedoeld om een goede keuze te maken voor het vervolg op het voortgezet onderwijs. Eind maart moet er een inschrijfformulier liggen op de nieuwe school. Een spannend en verantwoordelijk proces: welk niveau, welke school past bij ons? We bidden voor de leerlingen en hun ouders om wijsheid in het maken van deze keuze.

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 en 06-10171440, scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

- Ans de Vlieger, die afgelopen donderdag in het ziekenhuis in Dirksland geopereerd is
- Ruben en Alissa Willeboordse-Bouwman, die afgelopen woensdag verblijd werden met de geboorte van hun tweede zoon, Finn
- We bidden voor de leerlingen en hun ouders om wijsheid in het maken van een schoolkeuze.
- de Alpha-Cursus; we danken voor de zegen dat zoveel mensen aan de cursus deelnemen; maar bidden daarom ook om meer bidders... Het gebedsteam van de AC wil namelijk graag met meer mensen bidden tijdens de cursusavonden.
- vervolgde christenen wereldwijd
- ons koningshuis
- onze overheid

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgegeven aan ds. J. van Langevelde (email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847

predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.

Tel. 0111-407728 en 06-10171440, scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl

